



In het tijdschrift van de Geschiedkundige en Heemkundige Kring van Londerzeel en in 't Ridderke, het tijdschrift van Hoembeka van de heemkundige kring van Hombeek en in de Klaroen van de Oud-Strijders van Londerzeel verschenen reeds enkele uittreksels uit het verslag dat Aloïs Pas naliel over zijn ervaringen als karabinier bij het begin van de Eerste Wereldoorlog. Het is een boeiend verhaal van de roerige dagen voor het uitbreken van de oorlog, over zijn schijnbaar doelloze tocht vanaf 3 augustus 1914 doorheen de provincies Brabant en Antwerpen die eindigt op het slagveld van Schiplaken waar hij op 26 augustus zwaar wordt verwond en gevangen genomen; over zijn verblijf in de hospitalen van Haacht en Brussel en zijn reis naar en zijn verblijf in het lazaret van het kamp van Soltau. Het verhaal wordt afgesloten met zijn blijde terugkeer in zijn geboortedorp Londerzeel op 17 augustus 1915.

**Het boeiend verhaal van Aloïs Pas is nu integraal in boekvorm beschikbaar.**

De *Herinneringen* worden aangevuld met een beknopte levensschets van de auteur, een tijdslijn van het begin van de oorlog, een schets van de toestand in Londerzeel tijdens de eerste oorlogsmaanden en een beschrijving van de slag van Schiplaken. Het boek bevat eveneens informatie over het veldhospitaal in het noviciaat van de ursulinen in Haacht en over het kamp en het lazaret van Soltau, diep in Duitsland, waar hij finaal zal terecht komen en er o.m. de oorlogsgijzelaars van Londerzeel zal ontmoeten.

De uitgave kwam tot stand op initiatief van de nazaten van Aloïs Pas en van Wim Pas, voorzitter van de Erfgoedvereniging De Gulden Roos vzw en met de enthousiaste medewerking van Fons Moeyersons van de Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel. Medewerking werd eveneens verleend door de heemkundige kringen van Londerzeel, Boortmeerbeek, Haacht, Hombeek, Lebbeke, Meise, Tervuren en Zemst en door de Verenigde Oud-strijders en Oud-soldaten Londerzeel.

**De editie en de randactiviteiten werden mede mogelijk gemaakt door de projectsubsidie die door de provincie Vlaams-Brabant werd toegekend.**

*Technische fiche*

*208 pagina's op satijnmat kunstdrukpapier 150 g, formaat 290 x 240 mm. Ingebonden in linnenband met blinddruk en kapitaaltjes en met een stofwikkel in kleurendruk. Rijkelijk geïllustreerd met kaarten, prentkaarten, foto's, oude documenten, tekeningen en met een losbladige kaart van de helletocht, met tijdslijn. De talrijke illustraties maken de lectuur extra aantrekkelijk en leerrijk.*

U kan het boek bestellen door overschrijving van 30 euro op rekening BE11 0682 2011 4548 van VZW De Gulden Roos, 1860 Meise. Wenst u dat het boek u wordt toegestuurd ?

Gelieve dan 5 euro extra te storten.

Voor meer informatie kan u terecht bij [wim-pas@scarlet.be](mailto:wim-pas@scarlet.be)



Copyright Foto – Wim Pas