

Miriam Lancewood (1983)

"Uit het liefste der aarde, gerijpt als het koren, ben jij verlangend voor het leven geboren,"



In haar boek *"Mijn leven in de wildernis"* brengt de Nederlandse Miriam Lancewood het fascinerende verhaal van haar verblijf in de wildernis van Nieuw-zeeland.

Na het behalen van haar diploma Lichamelijke Opvoeding (ALO) verliet Miriam in 2004 Nederland en reisde naar Zimbabwe om les te geven op een school van bijzonder onderwijs. Een jaar later verliet ze Afrika en vloog naar India. Na vijf maanden rondtrekken leerde ze Peter, een avontuurlijke man uit Nieuw-Zeeland kennen. Zij was toen 22 hij 52. Peter leefde al vijf jaar in India en was docent aan de universiteit. Hij had ondertussen zijn baan opgezegd en beschouwde zichzelf als een "modern nomad". Maandenlang trokken ze samen door de hoogste bergen van de Himalaya, reisden dan verder door Zuidoost-Azie om zich uiteindelijk te vestigden in Nieuw-Zeeland.

Om een verblijfsvergunning te verkrijgen moest Miriam tijdelijk aan de slag op een school voor bijzonder onderwijs. Een jaar later in 2010 besloten Miriam en Peter hun huis in te ruilen voor een tent. Samen gaan ze de uitdaging aan om een uiterst primitief leven te gaan leiden.



Radicale beslissingen nemen, het verleggen van grenzen, overleven met minimale voedselvoorraden, leven van de jacht, planten en bessen maar vooral trachten te overleven in de onherbergzame natuur waar het soms bitter koud is , dat is de rode draad door het verhaal. Ook de praktische kanten van haar leven komen aan bod zoals: jagen met pijl en boog, door woeste rivieren waden, warm blijven wanneer het winter is en ondoordringbare bergwouden doorkruisen. Haar relatie met de dertig jaar oudere Peter en de zeldzame ontmoetingen met mensen die ze op hun trektocht tegenkomen, komen in dit boek aan bod.



Mijn leven in de wildernis is een inspirerend , boeiend boek voor mensen die zich verbonden voelen met de natuur en een vrij leven willen leiden.



ISBN: 9789021564098

Pagina's: 320

Taal: Nederlands

Genre: Literaire non-fictie algemeen

Kosmos Uitgevers

Prijs: € 19,99